

W. 5674

Niederländisch

*p* *pp*

1) Stracks wordt het weder nacht, ja weder nacht! Int

betje rust ik zacht. Ik leg mijn hoofdje neder, neju

*pp*

god bewaakt mij teeder. Om ganschen liewen nacht, ja

*p* *pp*

liewen nacht! foundt sij getrouw de wacht.

b.w.

J. XV J.

Heinr. Buschmann, Münster i.W.

Westfälisches Volksliedarchiv.

Münster i.W., Domplatz 20.

2.) Da slaap ik rustig in, ja rustig in!  
Wet ik het meest beuim, dat zin ik in mijn droomen  
de vriend'lijke eng'len kummen in brengen mij  
hen groot, ja stil hen groot.  
Zoo slaap ik welgemoed.

3.) En komt de nieuwe Dag, ja, nieuwe Dag,  
ik groet hem met en lach,  
dauw spring ik uit de veeren  
:in ga mij dapper weeren!  
Vaareetst aan God mijn Dank, aan God mijn Dank  
gebracht met blijden klank.

Aus F. A. Göhninger: „naar een oud  
duitsch volkslied.“

ingesandt 1921 von Rektor i. R. Sonnenschein (2)  
aus Witz bei Flattingen / R.  
der die Lieder um die Mitte des 19. Jahrh. aufdrück